

320 Van 't machtig wespenheer bleef bijna niets meer over
en wie nog overbleef, wanhopig vloog verloren.
Slechts enklen vonden weer met lome vleugelslag
de weg naar 't veilig nest. Als 't kruidenvolk ze zag
en hoorde 't droevig nieuws van Vespa's wrede dood,
325 geraakte 't in paniek, d' ontsteltenis was groot:
als 't monster heel alleen zo'n leger kon verslaan
en zelfs een koningin naar 't leven durfde staan,
dan mocht het kruidenvolk ook 't allerergste vrezen.
Alleen een wonder iets kon 't monster nog bekeren,
330 of was 't een ijdele hoop! Wie was nog zo vermetel
om zich, op lijfsgevaar, met 't monster te gaan meten!

Maar hoop een anker is voor wie in nood verkeert,
al is het nog zo klein, toch rijk is wie het heeft.

1



Reinette diep ontroerd door Vespa's eedle daad -
335 wie liet zijn leven nog voor andren zonder baat -
besloot nu voor haar volk haar leven ook te wagen,
want was het niet de plicht van wie een kroon mocht dragen!
Zij riep de Raad bijeen die toch het eerst moest horen
wat zij als koningin der kruiden had besloten:



Kleine Ooievaarsbek

Geranium pusillum

*Kon ik als mijn naamgenoot,
langzaam wiegend in de lucht,
ergens met een liefdevrucht
in een warme moederschoot
nederstrijken... 'k zou de Heer
eeuwig danken voor die eer.*

Och, wie op de grond moet leven
opwaarts wil in hoger sferen.
In zijn eigen element
eender wie schijnt nooit content:
vogel wil een viervoet wezen,
aap een mens, de mens een god,
als eenieder zo blijft streven,
rest ons slechts een droevig lot.
Schoon mijn vruchtjes bekjes dragen,
blijf ik toch maar liefst een kruid
en met lila bloempjes pralen
keurig als een jonge bruid.





Koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

4

*Komt de koekoek in het land,
open gaat mijn koekoeksplant
en mijn bloem, een hanepoot
kleurt zich helder wit of rood.
Onder 't lichte struikgewas,
keurig als een frisse bruid
straalt mijn bloempje schoonheid uit.
Buikig als een zwangre vrouw
lijkt mijn kelk, waarin ik hou
ongehoorde tovermachten.
Ergert pijn uw levenskrachten,
met mijn zaad zal ze versmachten.*



*Klaag niet als uw liefdevuur
ouder wordt bij ieder uur,
ergens in mijn vruchtendoos
kweek ik nog uw liefderoos.
Om dit vuurtje te doen laaien
en uw leven te verfraaien
kies dus 't zaad van 't koekoekskruid,
schoon klinkt weer uw liefde-luit.
Bijt u eens een schorpioen,
lijkt uw darmsap geel of groen,
och, waarom naar dokters lopen
en weer dure pillen kopen,
met mijn zaad kunt gij niet dolen.*

5



Dagkoekoeksbloem
Melandrium rubrum



Avondkoekoeksbloem
Melandrium album