

## HISTORIEK



### De vlag



De vlag werd in 1885 ontworpen en geleverd door Hendrik Horrie, kunstschilder en textielhandelaar, directeur van de Roeselaarse Academie voor Schone Kunsten, voorzitter van de Roeselaarse lettergilde De Vriendschap, en erelid van de 'Vereenigde Vrienden'.

Het is een grote zijden vlag met fijn borduursel. Ze bestaat uit drie op elkaar liggende vierkanten: het kleinste met rode achtergrond bevat twee in elkaar grijpende handen (hand grasping) het symbool van de vriendschap; het tweede met gele achtergrond bevat de kenspreuk 'Godsdienst, Taal, Vaderland'; het grootste vierkant is zwart en bevat bovenaan links de wapenschilden van de families de Limburg Stirum en de Thiennes (dit laatste is het wapen van de gemeente Rumbeke) en verder de opschriften Vereenigde Vrienden (boven), Letterkunde (rechts), Tooneel (links) en Rumbeke (onder). De vlag is afgeboord

met tricolore franjes. Er hoort een vlaggenstok (3,5 m) bij in bruin bamboehout met koperen puntpin en een lederen draagriem.

De vlag kostte de kas 475 goudfranken in 1885, een niet onaardig bedrag voor die tijd. De aankoop was mogelijk door een royale financiële bijdrage van erelid graaf Dirk de Limburg Stirum, senator en kasteelheer van Rumbeke.

## Kenteken en logo



Het logo van het genootschap dateert van bij de stichting. Naast de naam van de vereniging, de locatie en de stichtingsdatum, het handgrijpende vriendschapssymbool vermeldt het logo ook de kenspreuk 'Godsdienst, moedertaal, vaderland'. Deze spreuk zal in 1875 ook de slogan van het pasgestichte Davidsfonds worden.



In 1978 tekende kunstenaar André Delbaere een nieuw en vereenvoudigd logo.