



Het afscheid hartlijk was. Met opgewekt gemoed  
vertrokken zij nu snel naar 't graaflijk buitengoed  
500 waar 't arme kruidenvolk dat zo naar vrede smachtte,  
nog tussen hoop en vrees op blijde uitkomst wachtte.  
Zo dachten zij althans, maar wisten toen nog niet  
dat wakkre Windekind ze heimlijk had bespied  
vanuit een hoge boom, waarin hij zat te spelen  
505 toen zij uit 't monsters huis als vredesduiven keerden.  
Zij brachten vrede mee, dat kon hij zo al raden:  
hoe licht was niet hun gang, hoe zwierig hun gebaren.  
Hij vloog zo rap hij kon het drietal snel vooruit  
en overal weerklonk zijn nooit gehoord geluid:  
510        "Juicht kruiden allerhande,  
             de vrede is in den lande,  
             uw Koninginne keert,  
             is gaaf en ongedeerd,  
             het monster is bekeerd!"  
515 Nog sneller dan een lopend vuur liep onder 't kruid  
van blad tot blad, van bloem tot bloem het blij geluid:  
de Koninginne keert, is gaaf en ongedeerd,  
de vrede is in 't land, het monster is bekeerd.  
Van alle kanten dook het kruidenvolk weer op  
520 in bonte klederdracht ... de vreugde steeg ten top:  
de Vogelwikken hesen vlaggen blauw en paars,  
Raketten troonden fier lijk preutse kandelaars,  
de Weegbrees, groot of smal, verhieven trots hun aren  
als slanke minaretten langs wegen en langs paden,  
525 de witte Madeliefjes, de hoofdjes rood omrand  
versierden 't groen tapijt van 't malse weideland,  
waarin ook sterk behaarde Scherpe Boterbloemen  
te pralen stonden met het goudgeel van hun bloemen.



## Madeliefje

*Bellis perennis*

*Madeliefjes, sier der weiden,  
als gij 't groen al kunt verblijden  
door uw witte, rode tinten  
en uw fijn gesneden linten,  
laat uw gouden hart ook blijken  
in het land waar mensen lijden  
en verzacht met uw blaren  
flerecijn en andre kwalen.  
Jaag, zoals Dodoens vermeldt,  
elke pijn die ons kwelt.*

## Een bijbels bloempje

María zit te breien  
als Gabriël verschijnt,  
die doet van vreugde schreien  
een maagdeken zo rein.  
Laat al haar traantjes vloeien  
in gouden zonneschijn,  
en uit die traantjes groeien  
fluks madeliefjes fijn.  
Jaar in, jaar uit zij maren  
een Bloem zal Liefde baren.

3

## Een profetisch bloempje

Meisjes, jongens aller landen  
als u lichten wilt de sluier  
die uw toekomst nog verbergt  
en uw trouwziek hartje tergt,  
lustig pluk dan maar mijn lintjes,  
in hun aantal ligt uw lot:  
Ei... ei... hij houdt van mij;  
Flink... flink... ik wordt bemind.  
Jonkman, trouwen, klooster ...  
eender wat ... als 'k u kan troosten.



## Raket

*Sisymbrium officinale*

4

*Recht op ranke stengels staan,  
als op bronzen kandelaar,  
kleine bloempjes, geel als goud,  
en elk bloempje, wel beschouwd,  
't teken van een kruisje bouwt.*

*Rank en slank, met slípjes aan,  
aan de stelen blaadjes staan.  
Kantig, puntig zien z'er uit,  
echt een kantwerk. Met dit kruid  
tooit zich menig lieve bruid.*

*Rijk aan liefde lacht de bruid  
als de klok ter bruiloft luidt.  
Kleurrijk siert haar bruidsboeket,  
een symbool der liefdewet,  
't gouden bloempje der raket.*