



## Speenkruid

*Ranunculus ficaria*

1

*Sterretjes van 't puurste goud  
pinkelen in 't lentewoud,  
eren vroeg de lentebruid,  
eerder dan veel ander kruid.  
Naarstig weven met fatsoen  
kunstig een tapijt van groen  
ronde, dikke, kleine blaren:  
uiterlijk op hartjes lijkend,  
innerlijk vol sap venijnig  
dat de slakken liever waren.*

Somtijds, als een regenwolk  
pletsend geselt 't kruidenvolk,  
ergert zich het meest dit kruid  
en 't schudt al zijn zaden uit.  
Nooit gezien hoe dan bij hoopjes  
kleine, ronde, groene knoopjes  
rond dit plantje zijn gelegerd?  
Uit de volksmond hoort men soms,  
in verhaaltjes leest men soms  
dat het manna heeft geregend.

Spit nu eens zo'n plantje uit,  
pluis de wortel van dit kruid  
en wat zie je daaruit rollen,  
enkele kleine, bleke knollen.  
Naar de vorm zijn deze peentjes  
kleine vijgjes, net als speentjes,  
rijk gevuld met zetmeelkorrels.  
Uit die knollen put het kracht,  
in die knollen schuilt een macht:  
die doen aambeien verdorren.

## Een 'geestig' Speenkruid



Sander, d' oude bedelaar,  
stond gelijk een kandelaar  
tegen 't oude kerkepand  
met zijn klakke in zijn hand.  
Knikte als een negerkind  
en zei "danke", welgezind  
als er van een vrome ziel  
in zijn klak een geldstuk viel.  
Maar die vroomheid was niet groot.  
"Daarvan ga je stilaan dood",  
wrokte Sander en hij goot  
wat jenever in zijn toot.  
Geestrijk werd opeens zijn brein:  
"Och, hoe dom kon hij toch zijn!  
Stond niet in z'n kruidenboek  
... medelijden wekt ge 't best  
als g' er uitziet als de pest ..."  
Sander ging erin op zoek  
naar een toveressekruid  
dat verpesten kon zijn huid.

En hij vond zelfs nogal rap  
dat het speenkruids giftig sap  
op het aangezicht gesmeerd,  
heel dit aangezicht vereelt.  
Sander, d' oude bedelaar  
stond nu lijk een martelaar  
tegen 't oude kerkepand  
met zijn klakke in zijn hand.  
Ieder die ter kerke kwam,  
kreeg nu meelij met de man  
en dit meelij dreef 't gewin  
van zijn klakke d' hoogte in.  
Sander die niet dom 'n was,  
peinsde bij zichzelf al ras  
"morgen sta ik hier bij 't pand  
met mijn bolhoed in mijn hand."

4



"Danke, Speenkruid", Sander zei  
en hij voegd' er lachend bij:  
"Lelijk zijn 'n kan geen kwaad  
als 't de beurze maar verzwaart."